

Motion

Alingsås är en del av Sverige.

Det är inte utan viss frustration man förvånas över Alingsås kommuns fäbles för att använda andra språk än det som vi förknippar med Sverige.

I Sverige pratar vi svenska. Vi skriver på svenska och vi är stolta över att ha en svensk identitet.

Vi har inom kommunen en hel del olika verksamheter såsom Lights in Alingsås, Capital of fika, Alingsås Business Center mm. Dessa är verksamheter där man beslutat sig för att överge det svenska språket till förmån för engelska.

När man marknadsför sig utomlands kan översättning av svenskan vara ett sätt att göra sig förstådd men att byta ut svenskan för oss svenskar, i Sverige, är att överge sin identitet.

Ljus i Alingsås, Fikans huvudstad, Alingsås näringslivscentrum är svenska. Är det så att kommunen skäms över vårt modersmål eller skall det låta lite världsvant och häftigt att använda sig av utländska språk?

Hellre då använda vår västgötadialekt som lokalt sammanfogande kitt.

När det gäller översättning till de minoritetsspråk vi har i landet och inledande information till nyanlända och turister, handlar det om översättning, inte att vi byter ut vårt eget språk till något främmande. Att ett språk förändras och utvecklas är naturligt men att på det aggressiva sätt som Alingsås kommun gör när man ändrar vårt befintliga svenska språk till ett annat, är fel väg att gå.

Vi Sverigedemokrater yrkar;

Att kommunen identifierar och sammanställer de områden där man använder utländska språk istället för svenska.

Att kommunen översätter utländskt språkbruk till svenska.

Att svenska skall vara det språk som används så långt det är möjligt i kommunens förvaltning och gestaltning.